

# LOKAAL IN DE KIJKER : DE KABBIEN

Het lokaal is reeds 4 jaar stevig in handen van Nancy Dewyn en Marc Callens. Het koppel startte met de uitbating van het lokaal op 1 juli in 2010. Zelf kenden zij het lokaal al door en door want ze waren al een twintigtal jaar trouwe klant van deze zaak. Ook hadden zij al heel wat ervaring in de horeca sector. In dit volkscafé, waar klanten als het ware familie zijn, heeft Nancy de touwtjes stevig in handen. Marc, 'Snorre' staat Nancy daarin bij na zijn dagtaak. Het café is gelegen langs de Lendeleedsestraat 159 te Izegem en is vorig jaar volledig opgefrist.



In dit lokaal zijn zes verschillende biljartploegen gevestigd die in twee competities spelen. Daarvan spelen er twee ploegen in onze vereniging, Golfbiljart Zuid-Vlaanderen. De Kabien is ook het hoofdlokaal van onze vereniging. Het GZV bestuur steekt er regelmatig de koppen samen op de vergaderingen. Het lokaal steunt ook de GZV Bekercompetitie. Alle trofeeën "Beker De Kabien" worden met veel plezier aan de verschillende laureaten door Nancy en 'Snorre' geschonken.

Iedere maand is er een ontmoeting onder de leden van hun biljartclub. Deze 'maandelijkse' club telt een 30 tal leden. Daarnaast worden er op de twee golfbiljarts af en toe verschillende toernooien georganiseerd. De grootste van deze ontmoetingen is het Paastornooi dat iedere jaar op paasmaandag plaats vindt. Dit is tevens ook het Kampioenschap van Izegem. Ook is er af en toe een toernooi tussen zestien spelers en een One Ball afkamping staat ook af en toe op de agenda. Sinds enkele jaren organiseert De Kabien in juni samen met Quicky's en Mandeldaele, 'Het Peerkens toernooi'. Dit is een groot 'open' golfbiljarttoernooi dat bevochten wordt in verschillende reeksen en disciplines. Er is aan iedereen gedacht, duo reeksen, hogere en lagere reeksen. De spelers worden er in de watten gelegd want er is een prijzenpot voor handen van 2000 €. Alles wordt in het werk gesteld om de biljartsport weer aan te zwengelen. Met dit toernooi tonen de organisatoren ook aan dat samenwerken met verschillende lokalen best mogelijk is. Er werd geopteerd voor de naam 'Peerkestornooi' omdat de cafés zich op Emelgemse bodem bevinden en Peerken is 'het' symbool van Izegem.

Het lokaal telt twee mascottes. Het hondje Fluffie is de biljartmascotte die zich af en toe laat horen als er een vrouwelijke klant de zaak betreedt.

Het exotische huisdier Drago (leguaan), is de mascotte van gelijknamige motorclub die ook een dertigtal leden telt. Deze vooral goedlachse stoere kerels, vergezeld van hun partner komen meestal samen op zondag voormiddag voor een stevige toertocht op hun metalen ros.

Ook is er aan de rokende bezoeker gedacht. Achteraan is een ruime verwarmde rokersruimte voorzien waar de klanten hun avonturen en hun genot voor rookwaar delen. Ze hoeven in de winter het koude regenweer niet te trotseren.

Het lokaal is gesloten op dinsdag en woensdagvoormiddag.

Het lokaal is voorzien van 2 zeer goed verzorgde tapbiljarts.



sdb