

Lokaal in de kijker : Mandeldaele

We bezochten deze keer lokaal Mandeldaele recht tegenover de Emelgemse kerk.

Hier staan Gwendoline en Kyra aan het roer, twee pientere dames die van wanten weten !



Het is erder door toeval dat Gwendoline in dit lokaal belandde. Het was wel een droom om een eigen lokaal uit te baten. Haar ouders hadden vroeger ook zelf een café. Gwendoline en Yves (zelfstandige in de bouwsector) reden op een dag het lokaal voorbij toen het te huur stond. Yves zei op dat moment tegen zijn vrouw "dat is iets voor u". Het was een kwestie van enkele dagen voor de beslissing genomen werd.

De eerste maanden stond Gwendoline er alleen voor, maar dat duurde niet lang. Na een tijdje moest er al versterking aanrukken omdat het café opnieuw begon te floreren. Gelukkig kwam deze hulp van zeer dicht bij. Haar zus Kyra op dat moment tewerk gesteld in de keuken van de Plataan in Izegem, was er onmiddellijk voor te vinden om mee te werken in de zaak.

Wij kennen het lokaal vooral van de ploeg die deelneemt aan onze GZV competitie in de hoogste reeks, de mannen van Mandeldaele. Kapitein van de ploeg, is de al om gekende Dries Vandoorne. Ook is er een ploeg genesteld die deelneemt aan de WGF competitie in ere afdeling. Op deze biljart strijden er ook tweewekelijks (op dinsdagnamiddag) senioren, ingedeeld in twee reeksen, een hogere en een lagere reeks.

Binnenkort, van 1 tot 18 juni, is het weer zover in Izegem. Dan strijden er een honderdtal spelers in verschillende reeksen op het "Peerkens tornooi". Lokaal Mandeldaele is één van de deelnemende lokalen. Samen met lokaal De Kabien en Lokaal Quicky's wordt dit evenement jaarlijks georganiseerd.

Iedere zondagmorgen rond half negen verzamelen De Emelgemse Vrienden er. Eerst samen een tas koffie om daarna een 80 tal kilometers te verslinden op hun racefiets. Na deze sportieve rit komen de renners er terug samen om hun uithouding verder onder elkaar te (be)proeven.

Er is naast het lokaal een feestzaal met capaciteit voor maximum 200 personen. In deze feestzaal is er iedere week wat te beleven. Dit jaar wordt daar voor het eerst de GZV kampioenenhulde gehouden. Anderzijds was er een waar pokertornooi met een 40 tal deelnemers. De nodige accommodatie voor verjaardagsfeestjes, pensioenvieringen, babyborrels is er aanwezig om er een tof feestje van te maken.

In medio juli zijn er op de "Emelgemse platse", de Pérefeesten. De organisatie is in handen van Stijn Denolf, Marylin Lemiengre en Gwendoline. Op vrijdag 17 juli wordt er gestart met een quiz voor Jan en alleman. Op zaterdag voormiddag is er rommelmarkt. In de namiddag is er een fietsrolmarathon en 's avonds is er een waar schlagerfestival met enkele klinkende namen : Yves Segers, Francois Fourniez en om af te sluiten Jacco Ricardo. De avond wordt in de late uurtjes afgesloten met een foute party. Op zondag 19 juli is er aperitiefconcert en een heuse barbecue waar er op voorhand kaarten aangekocht dienen te worden. In de namiddag is er vermaak voor groot en klein met een volkspelen namiddag. Het feest wordt 's avonds afgesloten met de Péreworp waar prachtige prijzen verdeeld worden.

Kortom : er is altijd wel wat te beleven !

